

*Iedereen de Bijbel
in de taal van z'n hart!*



Wycliffe Leerstellige Grondslag

De leerstellige grondslag van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland luidt als volgt:

1. Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, dat volledig is te vertrouwen, en dat het hoogste gezag heeft in alle geloofszaken en in de praktijk van ons leven.
2. Wij geloven in één God, in alle eeuwigheid bestaande uit drie Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
3. Wij geloven dat ieder mens naar Gods beeld is geschapen en daarom waarde heeft voor God, maar tegelijkertijd geloven wij dat ieder mens ten gevolge van de zonde is vervreemd van God en van zijn medemens en verzoening nodig heeft.
4. Wij geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, geboren uit de maagd Maria, volledig God en volledig mens is. Hij liet Gods liefde voor zondaars zien door de straf op de zonde, de dood, voor ons te dragen. Hij stond lichamelijk op uit de dood en keerde terug naar de hemel waar Hij bidt voor ieder die bij Hem hoort.
5. Wij geloven dat ieder mens die zijn zonde belijdt en gelooft in Jezus Christus als zijn of haar Heer en Redder, door de genade van God rechtvaardig wordt verklaard en vergeving en eeuwig leven van Hem ontvangt.
6. Wij geloven dat de Here Jezus Christus persoonlijk zal terugkeren in heerlijkheid om de doden op te wekken en de wereld te oordelen.
7. Wij geloven dat alle mensen zullen opstaan uit de dood. Zij die bij Christus horen, om in vreugde eeuwig bij God te leven, zij die verloren gaan, om eeuwig gescheiden van God te blijven.
8. Wij geloven in de Heilige Geest, die nieuw leven geeft aan hen die bij Christus horen. Door Zijn aanwezigheid in alle gelovigen en door de kracht waarmee Hij hen verandert en zekerheid geeft, rust Hij hen toe om een heilig leven te leiden en een waardevolle bediening te hebben.
9. Wij geloven dat de Kerk het Lichaam van Christus is, de gemeenschap der heiligen en dat zij de opdracht heeft om discipelen te maken van alle volken.